



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ



ΥΓΥΝΕΣΘΑΙ

Έτος 12ο - Τεύχος 31 - Ιανουάριος/Φεβρουάριος/Μάρτιος 2008

ΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (F.E.U.)



ΟΧΙ

ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ



ΚΩΔ. 5401

Λάρνακος 18 - Περιστέρι, ΤΚ 121 35, Τηλ/Fax: 210 5788 427

Ένα μεγάλο ευχαριστώ



Αγαπητοί συνάδελφοι,
Μετά από 27 χρόνια υπηρεσίας στο Πυροσβεστικό Σώμα και 15 χρόνια δράσης, προσφοράς, και αγώνων στην ΕΑΠΣ θα ήθελα να σας πω ένα ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ για την:

Τιμή που μου κάνατε για 15 ολόκληρα χρόνια να με επιλέγετε πρώτο σε ψήφους, μεταξύ άξιων και ικανών συναδέλφων να σας εκπροσωπήσω.

Εμπιστοσύνη που μου δείξατε στην διαχείριση των κοινών προβλημάτων μας αλλά πολλές φορές και στην διαχείριση ατομικών, υπηρεσιακών και μη, προβλημάτων.

Ευκαιρία που μου δώσατε να σας υπηρετήσω από την θέση του Προέδρου, του Γενικού Γραμμα-

τέα αλλά και του απλού μέλους του Δ.Σ. της Ένωσής μας.

Συμμετοχή σας στους κοινούς αγώνες μας.
Στήριξη που μου προσφέρατε στις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν και για το κοινό όραμα που δημιουργήσαμε για ένα σύγχρονο Πυροσβεστικό Σώμα με σεβασμό προς τα στελέχη του αλλά και αποτελεσματική προσφορά στην κοινωνία.

Πιστεύω ότι ανταποκρίθηκα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις προσδοκίες σας και ΜΑΖΙ πετύχαμε πολλά όπως:

- * Ίδρυση, ανάπτυξη και καθιέρωση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ως έναν από τους πιο αξιόπιστους Συνδικαλιστικούς Φορείς στο χώρο των Σωμάτων Ασφαλείας.

- * Έκδοση και λειτουργία για, 11 συνεχή χρόνια, του περιοδικού ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ, μιας ανεξάρτητης συνδικαλιστικής φωνής αλλά και ενός βήματος επιστημονικής τεκμηρίωσης των απόψεών μας.

- * Συμμετοχή και καθιέρωση στις διεθνείς οργανώσεις όπως είναι η FEU.

- * Αύξηση των θέσεων των Αξιωματικών και διεύρυνση της επετηρίδας.

- * Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα.

- * Καθιέρωση των μισθολογικών προαγωγών.

- * Αναγνώριση του Πυροσβεστικού επαγγέλματος ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό.

- * Καθιέρωση διαφόρων επιδομάτων (δασικό, διοίκησης κλπ.)

- * Αυτονομία των ιδιόκτητων εναερίων μέσων Πυ-



ροσβεστικού Σώματος

- * Κατοχύρωση των Συνδικαλιστικών Δικαιωμάτων.
- * Ίδρυση της Διεύθυνσης Υγιεινής και Ασφάλειας.
- * Η πρόληψη προσωπικού και αναβάθμιση της εκπαίδευσης.
- * Αποκέντρωση των γραφείων πυρασφαλείας της Διοίκησης Αθηνών.
- * Στήριξη του εθελοντισμού εντός του σώματος αλλά και εκτός αυτού.

Πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων στο Ναύπλιο, στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη και όπου αλλού χρειάστηκε. Εκεί όπου δοκιμάστηκαν αντοχές, εκεί όπου δόθηκαν μάχες, εκεί όπου μετρήθηκαν οι σύμμαχοι πολεμώντας για το όνειρο, παλεύοντας για την αξιοπρέπεια, την αξιοκρατία και το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης των απόψεων μας.

Προσωπικά δεν οχυρώθηκα ποτέ πίσω από τις κλειστές πόρτες των γραφείων μου. Ούτε και κρύφτηκα πίσω από τα γαλόνια.

Εξάλλου είναι γνωστές οι θέσεις μου ότι τα γαλόνια καλύτερα να τα αξίζεις και να μην τα έχεις, παρά να τα έχεις χωρίς να τα αξίζεις γιατί τότε περισσότερο θυμίζεις το γνωστό μύθο του γυμνού Βασιλιά που όλοι τον έβλεπαν και γέλαγαν αλλά κανείς δεν τολμούσε να του το πει διότι είχε γαλόνια, ήταν Βασιλιάς. Γιατί τα γαλόνια πίστευα και πιστεύω ότι είναι εργαλεία χρηστής διοίκησης και όχι προσωπικής επιβεβαίωσης και ανέλιξης.

Τα αξιώματα πρέπει να τα υπηρετείς και όχι να σε υπηρετούν, και έχουν νόημα όταν λειτουργούν υπέρ του συνόλου και των διοικούμενων και όχι υπέρ των διοικούντων.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εκατοντάδες συναδέλφους που με γραπτές επιστολές, ηλεκτρονική αλληλογραφία, γραπτά μηνύματα και τηλεφωνικά μου εξέφρασαν μετά την αποστρατεία μου τα αισθήματα στήριξης τους αλλά και την απορία τους γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, εκφράζοντας παράλληλα την γνώμη τους για την πολιτική και φυσική

ηγεσία του σώματος και πως αυτή αντιλαμβάνεται την αξιοκρατία.

Θα ήθελα λοιπόν να τους δώσω μία απάντηση στο κοινό ερώτημά τους πώς έγινε αυτό και μάλιστα σε μια περίοδο που ακολουθούσε τα γεγονότα του καλοκαιριού όπου η παρουσία μου ως εκπρόσωπος τύπου ήταν καταλυτική στη διαχείριση αυτής της μεγάλης κρίσης και μια διαβεβαίωση στο κοινό αίτημά τους. Η απόφασή μου λοιπόν να υπερασπιστώ το σώμα, τους συναδέλφους, την πατρίδα αλλά και την κυβέρνηση κατά την κρίσιμη περίοδο των καλοκαιρινών πυρκαγιών πηγάζει μέσα από το προσωπικό αίσθημα χρέους και ευθύνης που είχα απέναντι στον Όρκο που έδωσα ως Αξιωματικός τους Πυροσβεστικού Σώματος αλλά και από την διάθεση να υπερασπιστώ τους συναδέλφους και το έργο μας έναντι όλων εκείνων εκθρών, "φίλων" αλλά και καιροσκόπων "συναδέλφων", που πίστεψαν ότι ήταν η κατάλληλη ώρα ο καθένας από αυτούς να πάρει λάφυρα και να κάνει "πλιάτσικο" όταν εσείς πολεμούσατε.

Δυστυχώς πολλοί πιστεύουν στην εξουσία τους και μιμούμενοι εξ αντιθέτου το γνωστό μύθο του Κινέζου Αυτοκράτορα που έκαψε όλα τα βιβλία γιατί ήθελε η ιστορία να αρχίζει από αυτόν, θέλουν να κάψουν όλους του επόμενους επειδή πιστεύουν ότι η ιστορία τελειώνει μ' αυτούς.

Το γεγονός ότι αποστρατεύτηκα, κατά κάποιο τρόπο καταδεικνύει την αγνότητα των προθέσεων μου και τη μη συναλλαγή με την εξουσία.

Πιστεύω ότι στον "πόλεμο" ο καθένας πρέπει να προσφέρει αυτό που μπορεί, έστω και αν κάνει ως άτομο. Παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι δεν "έχασα" ούτε ως άτομο γιατί ξέρω ότι δοκίμασα τον εαυτό μου, τις αρχές μου και κέρδισα.

Θα ήθελα λοιπόν να σας βεβαιώσω ότι θα παραμείνω κοντά στους συναδέλφους, στο Σώμα και στην Ένωση και να υπενθυμίσω ότι ουδείς αναντικατάστατος, με την υποσημείωση όμως ότι και ο καθένας μας είναι μοναδικός. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Νικόλαος Γ. Διαμαντίς

